



Capelle aan den IJssel, 12 maart 2018

PERSBERICHT

Boekpresentatie “De Weerbeer” in het Wereldhuis te Aalst

Op 18 maart 2018, aanvang 14.00 uur, vindt in het Wereldhuis te Aalst (BE) de boekpresentatie plaats voor **De Weerbeer**, het tweede boek in de trilogie **Kukulkans Meesterplan** door de in Aalst woonachtige Peter Varg. Iedereen is welkom om de presentatie bij te wonen!

Over “De Weerbeer”

Net zoals in **De Jaguarkrijger**, het eerste deel in de trilogie, stuurt Peter Varg in **De Weerbeer** zijn personages erop uit om antwoord te vinden op zijn vragen: waarom voeren we oorlog? Waarom verpesten we het milieu? Waarom verkloten wij alles?

De personages die terugkwamen van hun gevaarlijke tocht, en dat deden ze lang niet allemaal, vertelden hem dat mensen zijn zoals ze zijn omdat ze door de goden gezaaid zijn om uit te groeien tot wapens in een oorlog waar zij zelf nooit om hebben gevraagd.

De strijd tussen Akash, de Waanzinnige God, en de Leegte, het bewustzijn dat de schepping droomde, heeft de ziel aangetast van alles wat leeft. De woede en haat die we met ons meedragen is daar een gevolg van. We dromen van liefde, vrede en rechtvaardigheid maar we zijn bezeten door een onnatuurlijke hongersnaam naar bloed. We zijn op ons best als we slecht zijn, als bringers van vernietiging en chaos.

Wat aan “De Weerbeer” voorafgaat

Al vijf maal heeft Akash zijn dienaren opgeroepen om de aarde te vernietigen, want het is voorzien en voorgezegd dat hier – of op een van de zeven andere oerwerelden – een ‘beschermers’ zal opstaan die hem ten val zal brengen.

Vijf keer mislukten de plannen van Akash omdat op het kritieke ogenblik de Leegte zelf ingreep en het leven op een of andere manier opnieuw zijn weg vond.

Vijf keer werd bijna alle leven op aarde vernietigd. Zelfs de machtige dinosaurussen verdwenen, maar dank zij de ingreep van de Leegte namen de zoogdieren en de mensen de fakkel van de heerschappij van de aarde over en zelfs de laatste poging van Akash, die resulteerde in de Zondvloed, kreeg hen niet meer klein.

Tot nu...



Over “Droomsels van de Leegte”

Peter heeft deze verhalenbundel geschreven om het universum van de Leegte nog wat meer diepte te geven. Als belangrijkste plaats voor de actie heeft hij een herberg gekozen. Puur toeval natuurlijk. Dat het gebouw in Aalst zou te vinden zijn, is een leugen.

De herberg staat in de schaduw van een reusachtige boom. Er wordt gezegd dat tussen zijn takken een slang leeft, een gevleugelde slang die de lotslijnen van mensen en dieren samenweeft. Hij maakt van hen wapens die hij gebruikt in zijn strijd tegen de Waanzinnige God.

De boom en de slang zijn niet zoals andere bomen en slangen. Ze zijn kinderen van de machtige droomsels die door de Leegte naar de schepping werden gestuurd om de harmonie te herstellen.

Volgens sommigen is de herberg de laatste plaats van rust in een wereld die met een rotvaart naar de kloten gaat. Mensen en niet zo menselijke wezens vinden er rust en vertier na een tocht door een vijandige wereld. De boom zorgt voor de bescherming van de gasten die hem betalen met een goed verhaal. En de slang? De slang maakt zijn wapens en droomt zijn dromen.

Over de schrijver

Peter Varg (pseudoniem voor Peter Adriaens) werd geboren in Aalst, in 1959, als vijfde in een gezin van zeven. Hij groeide op in de wijk Terjoden en studeerde af als boekhouder aan de Handelsschool te Aalst.

Na een tijdelijke baan bij de ASLK bank werkte Peter een tijdje als dispatcher en daarna als boekhouder in lokale bedrijven. Het bureauwerk kon hem echter niet boeien. Hij vertrok als ontwikkelingshelfer naar Chili. In Santiago werkte hij mee in een socio-educatief project in een achtergestelde wijk. Daar richtte hij Predel op, een opvangcentrum voor jeugdige schoenlijmsnuiers. Hij leidde het centrum tot zijn terugkeer naar België.

Chili werd in die jaren geregeerd door dictator generaal Pinochet. Mensen verdwenen alsof ze nooit hadden bestaan. Anderen werden door de generaal het land uitgezet en velen werden gemarteld. Het eerste wat in dat prachtige, magische land stierf, was de waarheid en het tweede was de hoop. Enkele gebeurtenissen bleven aan Peters ziel kleven. Hij besloot om deze in te pakken in tranen en er later iets mee te doen.



In Chili leerde Peter zijn echtgenote Monica kennen. Sinds hun terugkeer wonen zij met hun dochter Natasha in Aalst. Peter is actief in de beveiligingssector, terwijl Monica in de verzorgingssector aan de slag is.

In april 2017 verscheen van Peter Varg **De Jaguarkrijger**, het eerste boek in de trilogie **Kukulkans Meesterplan**. Eind juli 2017 werd daar de bundel **Droomsels van de Leegte** aan toegevoegd. Het tweede boek in de trilogie, **De Weerbeer**, is beschikbaar sinds eind februari 2018 en als alles verloopt volgens plan zal het derde boek naar verwachting eind 2018 het levenslicht zien.

Verschenen bij Celtica Publishing van Peter Varg:

Titel: Kukulkans Meesterplan, Boek I - De Jaguarkrijger

Uitgeverij: Celtica Publishing

ISBN: 978-94-91300-70-7

Prijs: € 15,=

Titel: Kukulkans Meesterplan, Boek II - De Weerbeer

Uitgeverij: Celtica Publishing

ISBN: 978-94-91300-77-6

Prijs: € 15,=

Titel: Droomsels van de Leegte

Uitgeverij: Celtica Publishing

ISBN: 978-94-91300-79-0

Prijs: € 8,95

* * *

Niet voor publicatie:

Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen, of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met uitgever Rianne Lampers. Dit kan telefonisch, +31(0)6 10719310, of via e-mail: celtica@celtica-publishing.nl.



Over Celtica Publishing:

Celtica Publishing is gevestigd in Capelle aan den IJssel, Nederland. De uitgeverij richt zich op het uitgeven van fantasy, horror en science fiction van veelbelovend talent uit Nederland en Vlaanderen. De uitgeverij presenteert haar boeken met omslagen van kunstenaars uit Nederland, België en Frankrijk.

Met vriendelijke groet,
Rianne Lampers

Celtica Publishing en CPR

KvK nr. 52511332

www.celtica-publishing.nl

www.cpromance.nl

Tel. +31(0)6 10719310